

Leeswijzer

Elia en de profeten van Baäl

1. INLEIDING BIJ BIJBEL BASICS @HOME

Omdat de kerkdiensten tijdens deze coronacrisis niet doorgaan, kun je thuis met *Bijbel Basics* aan de slag. We hopen dat je thuis samen een goede kinder- of gezinsdienst mag hebben.

Het materiaal bij deze zondag bestaat uit drie onderdelen:

- leeswijzer
- de bouwstenen van de zondag
- werkbladen

In deze 'leeswijzer' vind je een korte uitleg bij het gebruik van Bijbel Basics@home. En je vindt een lijst met benodigdheden voor de verwerkingen. Daarnaast kun je achtergrondinformatie lezen bij de bijbeltekst, en vind je het tekstgedeelte waar de focus op ligt voor de kinderen (6. Uit de Bijbel). Deze inhoudelijke inleiding kun je lezen als je het leuk vindt, maar als je weinig tijd hebt, kun je ook gewoon aan de slag gaan met de verwerkingen.

Deze leeswijzer is apart te downloaden.

De onderdelen 'de bouwstenen van de zondag' en de 'werkbladen' vind je samen in één bestand.

'De bouwstenen van de zondag' bevat opdrachten en spellen, een gebed, het bijbelverhaal, weetjes, gespreksvragen, en liedsuggesties. Je hoeft niet alle onderdelen te doen, je kunt ook één of een aantal onderdelen kiezen.

Bij de onderdelen wordt rekening gehouden met verschillende leeftijden. De onderdelen zijn meestal bedoeld voor kinderen van **4-8 jaar** of voor kinderen van **8-12 jaar**. Bij elk onderdeel vind je een leeftijdsaanduiding. Alle opdrachten zijn (soms met kleine aanpassingen) geschikt voor de thuissituatie met één of meerdere kinderen. Je mag zelf natuurlijk ook meedoen.

De bijbehorende 'werkbladen' vind je achteraan in het document. Die kun je printen en gebruiken bij de opdrachten.



Leeswijzer

Elia en de profeten van Baäl

2. WAT HEB JE NODIG?

4-6 jaar

Om te doen: Kijk, vuur!

Per kind:

- het werkblad op stevig papier

En verder:

- kleurpotloden
- scharen of prikpenen en priklappen
- eventueel lijm

4-8 jaar

Om te doen: Altaar voor God

Per kind:

- een glazen potje
- kleine grindsteentjes
- een waxinelichtje

En verder:

- I: cadeaulint, viltstiften, gekleurd stevig papier, een perforator
- II: verf, schoteltjews, wattenstaafjes

- III: het werkblad, onbedrukte bierviltjes, scharen, lijm, eventueel viltstiften

Om te doen: Vragen(v)uur

- maximaal tien A5-vellen stevig papier, de kaarten
- één A5-vel stevig papier met een vlam erop
- de quizvragen

8-12 jaar

Bijbeltekst

- een bijbel

Om te doen: Op zoek naar het antwoord

Per kind:

- het werkblad
- een pen of potlood

Om te doen:

Zichtbaar antwoord

Per kind:

- een vel wit papier
- een klein verkwastje of een wattenstaafje

En verder:

- een maatbeker
- water
- een eetlepel zuiveringszout of soda
- een spons
- druivensap



Elia en de profeten van Baäl

3. INLEIDING BIJ DEZE ZONDAG

Deze zondag is de tweede van een blok met drie verhalen uit het boek 1 Koningen, over de profeet Elia. Hij roept de mensen op om op de God van Israël te vertrouwen, en niet op de Kanaänitische god Baäl. Elia doet verschillende wonderen en heeft een indrukwekkende ontmoeting met God.

Op deze zondag staat 1 Koningen 18:17-46 centraal: Elia en de profeten van Baäl proberen met een spectaculaire proef allebei de macht van hun eigen god te bewijzen, om zo de Israëlieten voor die god te winnen.

Voor de kinderen van **4-8 jaar** richten we ons op God die vuur uit de hemel stuurt om zijn macht te laten zien zodat de Israëlieten weer in Hem geloven.

Voor de kinderen van **8-12 jaar** richten we ons op Elia die tot God roept om een antwoord, zodat de Israëlieten weer in God gaan geloven.



4. CONTEXT VAN DE BIJBELTEKST



Vorige week lazen we hoe de profeet Elia een periode van droogte aankondigt, omdat de Israëlieten, met voorop koning Achab en koningin Izebel, de Kanaänitische god Baäl dienen.

Inmiddels heeft het al twee jaar niet geregend. Elia heeft bij de weduwe in Sarefat een veilig onderkomen gevonden, maar in de rest van het land heerst een ernstige hongersnood. Achab gaat er zelfs persoonlijk op uit om gras te zoeken voor zijn paarden en ezels. Op dat moment stuurt God Elia terug naar Achab om aan te kondigen dat er weer regen zal vallen (1 Koningen 18:1). Dit wordt voorafgegaan door een verhaal over de doodzieke zoon van de weduwe, die door Elia weer levend wordt gemaakt (1 Koningen 17:17-24). Dit kun je lezen als voortekenen van het herleven van het hele land.

Onderweg naar Achab komt Elia Achabs dienaar Obadja tegen. Uit wat Obadja vertelt, blijkt dat Achab op zoek is naar Elia. De reden hiervoor vertelt hij niet, maar waarschijnlijk wilde Achab dat Elia weer voor regen zou zorgen. Obadja vertelt ook dat koningin Izebel veel profeten van de God van Israël heeft laten doden. Elia is hiervan niet onder de indruk: hij heeft een opdracht van God, en die zal hij ook uitvoeren. Net als eerder, toen hij de lange droogte aankondigde (1 Koningen 17:1) zet hij zijn woorden kracht bij met de woorden 'zo zeker als de Heer leeft' (vers 15).

De manier waarop het verhaal hierna verdergaat, doet denken aan de strijd tussen Mozes en de farao: ook toen bleek God steeds weer machtiger dan de Egyptische priesters en hun goden.

Elia en de profeten van Baäl

5. UITLEG VAN DE BIJBELTEKST



Tussen de regels door was al lang duidelijk dat er een concurrentiestrijd gaande is tussen Achab, Izebel en Baäl aan de ene kant en Elia en de God van Israël aan de andere kant.

In het verhaal van vandaag komt die strijd op een spectaculaire manier tot een hoogtepunt. Het hele volk moet bij de berg Karmel bij elkaar komen. Ze moeten eindelijk een keuze maken wie volgens hen de echte (en enige) god is. Omdat het volk niet wil – of misschien niet kán – kiezen, stelt Elia een proef voor: twee stieren moeten worden geslacht en op een brandstapel gelegd. De profeten van Baäl zullen dan tot hun god bidden, en Elia tot de God van Israël. De god die antwoord geeft, verdient het om door de Israëlieten vereerd te worden.

Zo gezegd, zo gedaan. De profeten van Baäl maken er een heel spektakel van. Ze bidden, dansen om het altaar, schreeuwen, en snijden zichzelf zelfs tot bloedens toe. Ondertussen daagt Elia hen uit door Baäl af te schilderen als god met wel erg menselijke trekken. Of Baäl nu op reis is, of slaapt, of onwel is – in ieder geval is hij duidelijk geen god die antwoord geeft.

Laat op de middag bouwt ook Elia een altaar, uit twaalf stenen, één voor elke stam van Israël. Om elke twijfel uit te sluiten laat hij water over het altaar gieten. Vervolgens bidt hij tot God. Vergeleken bij het optreden van de profeten van Baäl is Elia's gebed erg bescheiden. Maar het gevolg is des te indrukwekkender: God stuurt vuur uit de hemel. Dat vuur is zo krachtig dat niet alleen de stier verbrandt, maar ook het doorweekte hout, en zelfs de stenen. Hierdoor zien de Israëlieten eindelijk weer in dat hun God de ware God is. Elia roept hen op om meteen de daad bij het woord te voegen: net als Izebel eerder de profeten van de God van Israël had laten doden, moeten de Israëlieten nu de profeten van Baäl doden.

Het verhaal eindigt met de regen die aan het begin al was aangekondigd. Geen bescheiden buitje, maar een hoosbui, die aan kracht niet onderdoet voor het vuur uit de hemel. Hiermee is het ultieme bewijs geleverd dat de God van Israël, en niet Baäl, heerser is over de natuur.

6. UIT DE BIJBEL



4-8 jaar

Voor de jongste kinderen is er een kaartje met de tekst van 1 Koningen 18:38-39.



Toen stuurde de Heer vuur uit de hemel.
[...] Toen de Israëlieten dat zagen, knielden ze op de grond. Ze riepen: 'De Heer is de ware God, de Heer is de ware God!'

1 KONINGEN 18:38-39



debijbel.nl/bijbelbasics

8-12 jaar

Voor de oudste kinderen staat op het werkblad de tekst van 1 Koningen 18:36-37.



Elia ging bij het altaar staan en zei:
'Geef mij antwoord, Heer, geef antwoord!
Dan zal dit volk begrijpen dat u de ware God bent.
En dat ze weer naar u moeten luisteren.'

1 KONINGEN 18:36-37



debijbel.nl/bijbelbasics