

# Hand-Out bij de jeugddienst 15 november 2020; over Mattheüs 24:1-14

## Lezingen en Preek:

1<sup>e</sup> lezing: 1 Johannes 4:14-21; 2<sup>e</sup> lezing: Mattheüs 24:1-14; Tekst: Mattheüs 24:10-12

De titel is: "wanneer zullen deze dingen gebeuren?"

3 punten: 1. verschrikkelijke dingen, 2. waar je door kunt struikelen, 3. maar blijf staan!

## Vragen die bij de preek belangrijk zijn:

Is Corona een teken van de eindtijd?; Wat zegt de Bijbel er over?; Hoe lees je een tekst als Mattheüs 24 die er, zeker op het eerste gezicht, over lijkt te gaan?; Wat is behulpzaam in het begrijpen van Mattheüs 24?; Met welke houding moet je in deze tijd van Corona staan?; Welke effect heeft deze tijd van corona op gelovigen?; Wat helpt je om in deze tijd te volharden in geloof?

## Bij het 1<sup>e</sup> punt van de preek:

### Wat is behulpzaam in het begrijpen van Mattheüs 24?

Het is behulpzaam om iets te weten over de achtergrond van een Bijbelboek: Het evangelie van Mattheüs is ontstaan vanuit meerdere oudere bronnen. De teksten die we in hoofdstuk 24 tegenkomen, hebben eerder al in het evangelie van Markus gestaan. Bij het opschrijven van het Markus-evangelie zijn naast de mondelinge overlevering ook de meest recente gebeurtenissen van belang geweest. De huidige versie van de evangeliën dateren (waarschijnlijk) van kort na de Joodse oorlog, en na de verwoesting van de tempel. Dat alles gebeurde van 66 tot en met 70 na Christus. Het jaar 68 staat bekend als het jaar van drie Keizers. Er worden oorlogen gevoerd op land en op zee om te bepalen wie aan de macht komt. De eerste lezers van Mattheüs lezen dit bij wijze van spreken naast de puinhopen van de tempel.

De Discipelen stellen in vers 3 twee vragen. De eerste: "Zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren?" De tweede: "En wat is het teken van Uw komst en van de voleinding van de wereld?" Van vers 4 tot en met 12, maar ook van vers 15 tot en met 26, geeft Jezus antwoord op de eerste vraag. Over het einde en over Zijn komst zegt de Heere Jezus vooral iets in vers 14 en ook in de verzen 27 tot en met 31.

De teksten in Mattheüs 24 passen in een bepaald soort genre, oftewel: een bepaald soort tekst. Deze hoofdstukken lijken op de afscheids-speeches, redevoeringen van grote namen uit die tijd. In hun biografieën zijn die standaard opgenomen vlak voor de beschrijving van de wijze waarop ze gestorven zijn. Dat is ook precies de locatie van Mattheüs 24 en 25. Het was heel gebruikelijk dat in die afscheids-speeches naar voren kwam hoe diegene aankeek tegen de actualiteit en wat diegene voor verwachtingen had als het om de nabije toekomst ging. Belangrijk voor de volgelingen die achterbleven.

### Deze teksten gaan in op de vragen die volgelingen in die tijd hebben.

De eerste vraag: "Hoe moeten we de Joodse oorlog en de verwoesting van de tempel zien?" Lukas heeft het in zijn versie van de eindtoespraak over besmettelijke ziekten. Markus en Mattheüs noemen het in de grondtekst niet. De Herziene Statenvertaling houdt manuscripten aan, die niet als de meest oude gelden. Lukas noemt de besmettelijke ziekten om zo naar teksten in de Wet en bij de profeten te verwijzen, waarin Gods oordeel wordt aangekondigd: Zijn volk zal worden getroffen door zwaard, hongersnood én besmettelijke ziekten (verschrikkingen die bij oorlogen horen) wanneer ze zich niet houden aan het Verbond. Lukas beschrijft de oorlog en de verwoesting van de Tempel daarmee als een oordeel van God (vrij zeker: over het afwijzen van Jezus als de Messias). De andere vraag bij de lezers van die tijd: "Is wat wij als lezers nu meemaken - al die verschrikkelijke dingen, zoals de verwoesting van de tempel - is dát het teken van Uw komst, het teken van de voleinding van de wereld?" Het antwoord van Jezus: "al die dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde"(vs. 6). De Heere weet er van, het past in Zijn plan, in hoe Hij de dingen tot een einde gaat brengen. Jezus bemoedigt Zijn volgelingen. "God houdt de regie!"

### Kan je dit gedeelte dan zomaar vertalen naar vandaag?

Het meeste uit hoofdstuk 24 heeft dus allemaal toen al plaatsgevonden, maar Jezus zegt ook: "Al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën." "Waar staan we nu dan?" En... "Is het evangelie dan nog niet over heel de aarde verkondigd?" Zulke vragen zijn een poging om een rekensom te maken. Dat is echter niet de bedoeling van deze tekst geweest. De bedoeling was dit: "Houdt er toch rekening mee, dat het nog wel even zal duren... Denk niet dat dit alles ook direct het einde zal betekenen." Wat verder de bedoeling is: zie bij punt 2.

## Bij het 2<sup>e</sup> punt van de preek:

Als er verschrikkelijke dingen gebeuren, raak dan niet verschrikt! Dit zijn de weeën, nog is het einde daar niet, en... pas op dat je niet struikelt! Pas in ieder geval op voor stemmen, die inspelen op je angst, zegt Jezus, raak niet verschrikt! In vers 12 staat: "En doordat de wetteloosheid zal toenemen zal de liefde van velen verkillen." Als mensen bang worden, gaat hun overlevingsdrang heersen ten koste van anderen. Dan luisteren ze niet meer naar God, dan heerst daar de wetteloosheid, en dat gaat ten koste van de liefde. De liefde verkillt zomaar, als mensen onder druk staan. Dat is vandaag een groot gevaar: "als ik het maar goed heb en kan doen wat ik wil". Jezus waarschuwt ons... dit zijn nog maar de weeën! Dit alles betekent nog niet dat het einde er is... Je zal dus nog wel even vol moeten houden, denk er niet te makkelijk over! Het is een hele strijd, om in deze omstandigheden te volharden tot het einde...

## Bij het 3<sup>e</sup> punt van de preek:

Wat kan ons in al deze omstandigheden die o zo lijken, op de omstandigheden toen, toch doen volharden? In 1 Johannes 4 vers 18 staat: "Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit." En waar komt die liefde vandaan? Johannes schrijft in vers 19: "Wij hebben Hem lief (en ook anderen) omdat Hij ons eerst heeft liefgehad!" De liefde van God voor u, jou en mij, die maakt dat wij vrijmoedigheid mogen hebben op de dag van het oordeel (vers 17). Waar zou je dan verder nog bang voor moeten zijn?

## Tot slot:

Misschien ben je wel bang. Of denk je: "Is dit nu de eindtijd?". Gods liefde kan je angst wegnemen. Je mag zonder angst toeleven naar het einde. Hij gaf Zichzelf voor jou, in Zijn Zoon Jezus. Met deze God zijn we onderweg naar het einde, en met deze God gaan we nu door de Corona-crisis heen. Dus... houd vol! Blijf staande!