



169

Gods Zoon is het ware licht, dat schijnt voor alle mensen. Hij kwam naar de wereld.

JOHANNES 1:9

BB
BIJBEL BASICS

debijbel.nl/bijbelbasics

169

Gods Zoon is het ware licht, dat schijnt voor alle mensen. Hij kwam naar de wereld.

JOHANNES 1:9

BB
BIJBEL BASICS

debijbel.nl/bijbelbasics

Werkblad (8-12 jaar)

Jesus is het ware licht

Gods Zoon is het ware licht, dat schijnt voor alle mensen. Hij kwam naar de wereld.

Johannes 1:9



GODS LICHT VOOR IEDEREEN

Jezus is naar de aarde gekomen. Hij is het licht voor alle mensen. In deze opdracht maak je een mooi knutselwerk van deze blijde boodschap.

KERSTVERHAAL ZONDER KERSTSTAL

Vandaag lezen we een bijzonder kerstverhaal: het verhaal over Jezus' komst in de wereld, zoals Johannes dat vertelt. Geen Jozef en Maria, geen herders en engelen, en ook geen voerbak, zoals bij Matteüs en Lucas. En al helemaal geen kerststal, die komt eigenlijk niet eens in de Bijbel voor. Zo lijkt het op het eerste gezicht helemaal geen kerstverhaal. Maar door hoe Johannes zijn verhaal vertelt, ontdek je juist weer heel andere dingen over Jezus' komst naar de wereld. Lees het maar in Johannes 1:1-18!

LICHT!

Hoe vaak lees je het woordje 'licht' in de bijbeltekst van vandaag? En over wie gaat het? In Johannes 8 zegt Jezus over zichzelf dat Hij het 'licht voor de wereld' is. In de bijbeltekst van vandaag vertelt Johannes waar dat licht vandaan komt. Het licht was vanaf het begin al bij God, want het licht is deel van God zelf. Jezus is helemaal met God verbonden. En nu komt dat licht naar de mensen toe, schrijft Johannes. Jezus is niet alleen maar 'het licht voor de mensen', Hij is zelf mens geworden. Jezus kwam bij ons wonen, zo dichtbij wil God bij ons, bij jou zijn. Door zijn Zoon, het licht voor de mensen, is God altijd bij ons. Elk kaarsje dat je aansteekt, helpt je om daaraan te denken.

WAT HEB JE NODIG?

- * EEN GLAS MET EEN VOET WAAR EEN (LED)WAXINELICHTJE OP PAST
- * EEN (LED)WAXINELICHTJE * GLASSTIFTEN OF PLAKKAATVERF



Werkblad (8-12 jaar) - Licht verspreiden
Jezus is het ware licht



<p>1. Als je de leiding 'Start' hoort zeggen, dan ... <i>Doe je het licht uit.</i></p>	<p>6. Als iemand zegt: Maar ik mis nog het licht, dan ... <i>Teken jij een vlammetje boven de kaars.</i></p>
<p>2. Als het licht wordt uitgedaan, dan ... <i>Ga je staan en zeg je: Het is Kerst, het feest van het licht!</i></p>	<p>7. Als iemand een vlammetje boven de kaars tekent, dan ... <i>Ga je staan en zeg je: Jezus is het licht voor alle mensen.</i></p>
<p>3. Als je hoort zeggen: Het is Kerst, het feest van het licht!, dan ... <i>Doe je het licht aan.</i></p>	<p>8. Als iemand zegt: Jezus is het licht voor alle mensen, dan ... <i>Doe je het waxinelichtje aan.</i></p>
<p>4. Als iemand het licht heeft aangedaan, dan ... <i>Teken je een kaars op het vel papier, maar zonder vlammetje.</i></p>	<p>9. Als iemand zegt: Ik wens iedereen licht en liefde op dit kerstfeest, dan ... <i>Ga je staan en zeg je: Zullen we een kerstlied zingen?</i></p>
<p>5. Als iemand een kaars op het vel papier tekent, dan ... <i>Ga je staan en zeg je: Maar ik mis nog het licht.</i></p>	<p>10. Als iemand zegt: Zullen we een kerstlied zingen?, dan zeg je ... <i>Ja! Zullen we zingen?</i></p>

