



Niemand heeft God ooit gezien.
Maar als we van elkaar houden,
blijft God in ons.

1 JOHANNES 4:12



BIJBEL BASICS

debijbel.nl/bijbelbasics



Niemand heeft God ooit gezien.
Maar als we van elkaar houden,
blijft God in ons.

1 JOHANNES 4:12



BIJBEL BASICS

debijbel.nl/bijbelbasics

Niemand heeft God ooit gezien. Maar als we van elkaar houden, blijft God in ons.

1 Johannes 4:12

Werkblad (8-12 jaar) Leef in liefde



DE LIEFDE KOMT VAN GOD

Johannes schrijft in het bijbelgedeelte van vandaag: 'God is liefde. Iedereen die in liefde leeft, hoort voor altijd bij God. En God blijft voor altijd in hem.' In deze opdracht zie je hoe dat concreet wordt.



LIEFDE IS...

Wat is echte liefde? Een gevoel, zoals kriebels in je buik? In 1 Johannes staat dat GóD liefde is. God liet door zijn Zoon Jezus zien wat echte liefde is. Jezus stierf om de mensen te redden. En door Gods liefde voor ons kunnen wij ook van andere mensen houden. Liefde is dóen: goed zijn voor elkaar, de ander helpen en laten merken dat die ander waardevol is.

WAT HEB JE NODIG?

- * EEN GLAS MET EEN BEETJE WATER
- * EEN VEL KEUKENPAPIER
- * EEN BALPEN
- * EEN RODE STIFT

BRIEF OF PREEK?

We noemen 1 Johannes vaak een brief, maar er staat geen geadresseerde boven en ook geen afzender. Misschien was het dus oorspronkelijk helemaal geen brief, maar een preek. In ieder geval is deze tekst wel gericht aan de gelovigen, want de schrijver schrijft in de wij-vorm: hij en de lezers (of toehoorders) zijn christenen.

De tekst is ontstaan in een onrustige tijd: er zijn mensen die leugens over het geloof in Jezus vertellen. De schrijver wil dat de lezers vasthouden aan de waarheid over Jezus. Dit is zo belangrijk voor hem dat hij heftige woorden gebruikt en soms ineens over iets anders begint: het lijkt wel of hij sneller denkt dan dat hij schrijft.

1

TEKEN MET DE BALPEN EEN HART OP HET KEUKENPAPIER ZO'N DRIE CENTIMETER BOVEN DE ONDERKANT. KLEUR HET HART IN MET DE RODE STIFT.



DIT HART STAAT VOOR GOD EN ZIJN LIEFDE.

2

TEKEN EEN PAAR KLEINE HARTJES BOVEN HET RODE HART.



DIT ZIJN DE MENSEN.

3

LEG DE ONDERKANT VAN HET KEUKENPAPIER IN HET WATER. HET RODE HART RAAKT HET WATER NIET.



HET WATER STAAT VOOR HET LEVEN IN LIEFDE.

4

TERWIJL HET PAPIER HET WATER ABSORBEERT, ZIE JE HET ROOD VAN HET HART NAAR DE ANDERE HARTEN UITLOPEN EN DIE VULLEN.



GOD BLIJFT IN DE MENSEN DIE ELKAAR LIEFHEBBEN.