



209

Er kwam nu een tijd van licht en vreugde voor de Joden. Ze waren blij. En iedereen in Susa had respect voor hen.

ESTER 8:16

88
BIJBEL BASICS

debijbel.nl/bijbelbasics

209



ESTER 8:16

88
BIJBEL BASICS

debijbel.nl/bijbelbasics



Werkblad (4-8 jaar) - Meeneemboekje Ester

Het Joodse volk wordt door Ester gered



Werkblad (4-8 jaar) - Verschillende rollen
Het Joodse volk wordt door Ester gered



Werkblad (4-8 jaar) - Verschillende rollen

Het Joodse volk wordt door Ester gered



VERSCHILLENDE ROLLEN

- Ik ben een gewoon meisje. (Ester)
- Ik zorg voor mijn nichtje. (Mordechai)
- Ik ben een belangrijke minister. (Haman)
- Ik woon in een groot paleis. (Koning of Ester)
- Mijn vader en moeder zijn gestorven. (Ester)
- Ik ben heel machtig. (Koning of Haman)
- Ik maak mij mooi. (Ester)
- Ik werk bij de poort van het paleis. (Haman)
- Ik ga een nieuwe koningin kiezen. (Koning)
- Iedereen moet voor mij buigen. (Haman)
- Ik haat het volk van de Joden. (Haman)
- Ik steek mijn gouden staf uit. (Koning)
- Ik vertel slecht nieuws aan Ester. (Mordechai)
- Ik heb een gemeen plan bedacht. (Haman)
- Ik heb mijn mooiste kleren aangetrokken. (Ester)
- Ik heb een brief geschreven over het doden van een heel volk. (Haman of Mordechai/Ester)
- Ik buig niet voor Haman. (Mordechai)
- Ik smeed de koning om hulp. (Ester)
- Ik ben verschrikkelijk geschrokken. (Koning Mordechai, Haman, Ester)
- Ik geef mijn ring met het stempel. (Koning)
- Ik mag van de koning een nieuwe brief schrijven. (Mordechai en Ester)
- Ik ben zo blij! (Mordechai en Ester)
- Niemand wil mijn naam meer horen. (Haman)
- Ik besluit dat we ieder jaar gaan vieren dat het volk niet is gedood. (Mordechai)