

# Gebedskaart 2021

In het leven komen we regelmatig op tweesprongen. Wie of wat bepaalt dan onze keuzes? Wiens wil geschied? Bid God om inzicht wat Hij wil dat we dan doen zullen. De komende 3 weken volgen er wat gedachten rond Gods leefregels. Sta hier eens bij stil en bid Hem om raad.

## Bid voor de kerk.

- Dag 1 Gedenk de sabbatdag... bid God dat hij ons iedere dag in de stilte brengt om Zijn stem te kunnen horen.
- Dag 2 Dank God voor wat Hij ons geeft in de gemeente; in samenkomsten, clubs, verenigingen, kringen of VBK.
- Dag 3 Bid voor de vruchten van de Geest in ons leven.
- Dag 4 Voor onze kerkelijke gemeente, voor onze predikant, pastoraal medewerker, kerkenraad.

## Wees bewogen met de samenleving.

- Dag 5 Heb u naaste lief als uzelf... bid God om inzicht welke keuzes we hierin nog moeten maken.
- Dag 6 Bidden voor Israël voor vrede en veiligheid in de regio en voor Joden wereldwijd.
- Dag 7 Voor jongeren die camping-evangelisatie gaan doen.
- Dag 8 Bid voor het onderwijs dat leerlingen en studenten de mogelijkheid krijgen hun talenten te ontwikkelen.

## Omzien naar elkaar.

- Dag 9 Hoe heeft dit jaar ons leven veranderd in relatie tot onze naaste? Bid om Jezus voorbeeld te volgen.
- Dag 10 Bidden voor relaties en gezinnen waar spanningen zijn dat ze een plaats van liefde en geborgenheid worden.
- Dag 11 Bid om kracht voor vergeving.
- Dag 12 Daar waar verdriet en zorg is door verlies van dierbare, vanwege ziekte of psychische nood.

**Dank God in alles!!**



# Gebedskaart 2021

## Steun de naaste in nood.

- Dag 13 God leert ons niet te stelen. Bid wat u/jij kunt doen voor een rechtvaardigere verdeling in deze wereld.
- Dag 14 Voor mensen die gebrek hebben aan voedsel, onderdak of medische zorg. Laten we onze rijkdom delen.
- Dag 15 Bid God dat het ons raakt als we onrecht en ongelijkheid zien. De Bijbel leert ons hier voor op te komen.

## Heb oog voor de wereld.

- Dag 16 Heb God lief boven alles... waaraan besteden wij onze tijd en middelen? Bid om Gods leiding in ons leven.
- Dag 17 Voor slachtoffers van oorlogen of natuurgeweld die als vluchtelingen in onzekerheid proberen te overleven.
- Dag 18 Voor de mensen die worden vervolgd om hun geloof. Voor Kees en Esther van der Knijff en alle zendingswerkers wereldwijd die met woord en daad willen dienen.

## Gebed voor Nederland

- Dag 19 Bid voor wijsheid voor onze regering en bestuurders, in deze crisis en ook voor het herstel van vertrouwen.
- Dag 20 Voor werklozen of die in de schulden zitten en voor bedrijven en organisaties die lijden onder de crisis.
- Dag 21 Bid voor de mensen in de zorg dat ze het vol kunnen houden en voor de vele mantelzorgers en vrijwilligers die vol liefde voor andere zorgdragen.

**Dank God in alles!!**

