

HALLO CONTACT?!

Afsluitingsdienst VBK



DATUM:

ZONDAG 5 SEPTEMBER 2021

VOORGANGER:

DS. E. VAN WIJK

AANVANG:

9.30 UUR



HERVORMDE KERK SPRANG | KERKSTRAAT 34 | SPRANG-CAPELLE

 **Voor de dienst speelt *The Tent-Band*. Bij binnenkomst van de kerkenraad zingen de kinderen het lied 'Welkom, welkom'.**

Welkom, welkom, welkom iedereen
Doe je met ons mee?
We beginnen zometeen
Welkom, welkom, welkom in de tent
Zing gezellig mee,
als je dit liedje kent
(2x)

Maar eerst nog even dit
Voor we verder gaan
Tellen we tot 3
En dan roep jij je naam
123

Sorry maar helaas
Dat ging nog niet zo goed
Daar komt ie nog een keer
Nu weet je hoe het moet
123

Welkom, welkom, welkom iedereen
Doe je met ons mee?
We beginnen zometeen
Welkom, welkom, welkom in de tent
Zing gezellig mee, als je dit liedje kent
Zing gezellig mee, als je dit liedje kent

 **We luisteren naar de afkondigingen.**

 **Psalm 100: 1 en 4.**
Heel de aarde moet juichen voor God! Waarom? Omdat Hij goed, liefdevol ('goedertieren'), trouw en 'waar' is, en zal blijven. Wie dat weet en gelooft wil Hem ook dienen en loven.

Juich, aarde, juicht alom den HEER,
dient God met blijdschap, geeft Hem eer!
Komt, nadert voor Zijn aangezicht,
zingt Hem een vrolijk lofgedicht.

Want goedertieren is de HEER,
Zijn goedheid eindigt nimmermeer.
Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht
tot in het laatste nageslacht

 **We bidden in stilte.**



Bemoediging en groet.

Wij geloven dat de dienst met Gods hulp wordt gehouden (bemoediging) en dat Hij ons in deze dienst wil ontmoeten (groet).



“Het wordt stil in mijn hart”.

Het wordt stil in mijn hart
Als ik kniel voor U Heer Jezus
Als ik U vertel
Waar ik zwaar aan til
Ik zag alles zwart
Door een donkere bril
Nu wordt mijn hart weer stil

Het wordt stil in mijn hart
Als ik praat met U Heer Jezus
als ik U vertel
Wat ik denk wat ik voel
Als ik U vertel
Wat ik droom wat ik wil
Dan wordt mijn hart weer stil
Nu wordt mijn hart weer stil



We luisteren naar wat God van ons vraagt (Jakobus 1)



Psalm 143: 10.

De term “bestier mijn schreden” betekent zoiets als “wilt U mijn weg leiden”.

Leer mij, o *God van zaligheden,*
mijn *leven in Uw dienst besteden,*
Gij *zijt mijn God, vat Gij mijn hand!*
Uw *goede Geest bestier' mijn schreden*
en *leid' mij in een effen land.*



Gebed.

Om God te prijzen, en om de hulp van de Heilige Geest als we de Bijbel lezen, en naar de preek gaan luisteren.



We lezen uit de Bijbel: Handelingen 16:6-15.

⁶ En nadat zij door Frygië en het land van Galatië gereisd waren, werden zij door de Heilige Geest verhinderd het Woord in Asia te spreken.

⁷ En bij Mysië gekomen, probeerden zij naar Bithynië te reizen, maar de Geest liet het hun niet toe.

⁸ En nadat zij Mysië voorbijgereisd waren, kwamen zij in Troas.

⁹ En Paulus kreeg 's nachts een visioen te zien: er stond een Macedonische man, die hem dringend vroeg: Kom over naar Macedonië en help ons!

¹⁰ Toen hij nu dit visioen gezien had, probeerden wij meteen naar Macedonië te reizen, omdat wij *eruit* opmaakten dat de Heere ons geroepen had aan hen het Evangelie te verkondigen.

¹¹ Wij voeren dan van Troas weg en koersten recht op Samothrake aan en de volgende *dag* op Neopolis.

¹² En vandaar *gingen wij* naar Filippi, de eerste stad van dit deel van Macedonië, een kolonie. En wij verbleven een aantal dagen in die stad.

¹³ En op de dag van de Sabbat gingen wij de stad uit, de rivier langs, waar het gebed gewoonlijk plaatsvond; en nadat wij *daar* waren gaan zitten, spraken wij tot de vrouwen die er samengekomen waren.

¹⁴ En een zekere vrouw, van wie de naam Lydia was, een purperverkoopster uit de stad Thyatira, die God diende, luisterde naar *ons*. En de Heere opende haar hart, zodat zij acht gaf op wat door Paulus gesproken werd.

¹⁵ En toen zij gedoopt was, en haar huisgenoten, drong zij er bij ons op aan: Als u van oordeel bent dat ik trouw ben aan de Heere, kom *dan* in mijn huis en blijf er. En zij drong *er* sterk *op* aan.



"Ik neem even de tijd"

Ik neem even de tijd
om met U te praten
even met U alleen

Ik neem even de tijd
om bij U te zijn, Heer
niemand om me heen

Ik neem even de tijd
om naar U te luist'ren
en stil te zijn voor U

Ik neem even de tijd
om Uw stem te horen
Heer, ik luister nu

Refrein:

Spreek Heer, ik luister
uw dienstknecht hoort
spreek Heer, ik luister
ik luister naar Uw Woord

Ik neem even de tijd
ik wil U aanbidden
God van liefde en trouw

Ik neem even de tijd
omdat ik wil zeggen
dat ik van U hou

Ik neem even de tijd
om Uw Woord te lezen
dat U gegeven heeft

Ik neem even de tijd
zodat U kunt spreken
door Uw Woord dat leven geeft

(Refrein)

U neemt altijd de tijd
om naar mij te luist'ren,
er gaat nooit een moment voorbij
dat U even geen tijd heeft
want op elk moment, Heer
staat U klaar voor mij

(Refrein 2x)



We luisteren naar het verhaal voor de kinderen.



“God wijst mij een weg”.

God wijst mij een weg
Als ik zelf geen uitkomst zie.
Langs wegen die geen mens bedenkt,
Maakt Hij mij zijn wil bekend.
Hij geeft elke dag
Nieuwe liefde, nieuwe kracht.
Als ik mijn hand in zijn hand leg,
Wijst Hij mij de weg,
Wijst Hij mij de weg.

Al moet ik door de wildernis -
Hij leidt mij.
Hij toont mij een rivier in de woestijn.
Alles zal ooit vergaan
Maar zijn liefde blijft bestaan
En Hij maakt iets heel nieuws vandaag.

God wijst mij een weg
Als ik zelf geen uitkomst zie.
Langs wegen die geen mens bedenkt,
Maakt Hij mij zijn wil bekend.
Hij geeft elke dag
Nieuwe liefde, nieuwe kracht.
Als ik mijn hand in zijn hand leg,
Wijst Hij mij de weg,
Wijst Hij mij de weg.



We luisteren naar de preek in aanvulling op het verhaal voor de kinderen.



Psalm 25:2,4

“ai” is een uitroep, zoals “o”. Vers 2 is een smeekgebed: “help me om in Uw spoor (treden) te gaan, en Uw wil te doen (wet betrachten)!”. Vers 4 is een belijdenis: “De goedheid van de HEERE kent geen grenzen (palen). Hij wil hen die nederig (met een zacht gemoed) Hem om hulp vragen, onderwijzen en leiden op de juiste en de begaanbare weg (het effen recht).”

HEER, *ai*, maak mij Uwe wegen,
door Uw woord en Geest bekend;
Leer mij, hoe die zijn gelegen,
en waarheen G' Uw treden wendt,
Leid mij in Uw waarheid, leer
ijv'rig mij Uw wet betrachten;
want Gij zijt mijn heil, o HEER,
'k blijf U al den dag verwachten.

's HEEREN goedheid kent geen palen;
God is recht, dus zal Hij door
onderwijzing hen, die dwalen,
brengen in het rechte spoor.
Hij zal leiden 't zacht gemoed
in het effen recht des HEEREN.
Wie Hem need'rig valt te voet,
zal van Hem zijn wegen leren.



Bijdrage van de VBK en The Tent-Band.

De kinderen mogen gaan staan in de kerkbank en zingen mee vanuit de kerkbank.



“God kent jou”.

God kent jou
vanaf het begin.
Helemaal van buiten
en van binnenin.
Hij kent al je vreugde
en al je verdriet.
Want Hij ziet de dingen
die een ander niet ziet.
(2x)

En weet je wat zo mooi is;
bij Jezus voel je je vrij
om helemaal jezelf te zijn,
want Hij houdt van jou
(ja, Hij houdt van jou)
Ja, Hij houdt van jou en mij.



“God heeft een plan met je leven”.

God heeft een plan met je leven,
je bent hier met een doel.
Geloof het diep van binnen,
't is meer dan een gevoel.

Hij doet meer dan je kan bidden,
Hij is groter dan je denkt.
Ik weet dat Hij je helpt,
ik weet dat Hij je kent.

Dus stap uit je boot,
durf op water te lopen.
Vraag God om hulp
en de hemel gaat open.
Wees maar niet bang,
Hij is altijd bij jou.
In de storm, in de strijd,
in een moeilijke tijd:
God is trouw.

Halleluja, halleluja.
Halleluja, halleluja.
(2x)

Dus stap uit je boot,
durf op water te lopen.
Vraag God om hulp
en de hemel gaat open.
Wees maar niet bang,
Hij is altijd bij jou.
In de storm, in de strijd,
in een moeilijke tijd:
God is trouw.



De weettekst van dit jaar komt uit Psalm 91:15a (NBV).

God zegt: 'Roep je Mij aan, Ik geef antwoord'



“Ben je groot of ben je klein”.

Ben je groot of ben je klein,
of ergens tussenin:
God houdt van jou!
Ben je dik of ben je dun,
of ben je blank of bruin;
God houdt van jou!

Hij kent je als je blij bent;
Hij kent je als je baalt.
Hij kent je als je droevig bent;
Hij kent je als je straalt!
Het geeft niet of je knap bent;
het geeft niet wat je doet:
God houdt van jou! Hij is vol liefde.
God houdt van jou!



Bijdrage VBK+: "Brenge ons Samen".

U roept ons samen als kerk van de Heer,
verbonden met U en elkaar.

Wij brengen U lof, geven U alle eer:
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.
Jezus is Gastheer en nodigt ons uit:
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis!

Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest
die alles gelooft en verdraagt.
Streef naar de gaven die God aan ons geeft:
veelkleurig, verschillend en dienstbaar.
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar:
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt.

Brenge ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

U roept ons samen voor Woord en gebed,
als deel van uw kerk wereldwijd.
Wij bidden om vrede, verzoening en recht;
gebruiken met vreugde de maaltijd.
Wij breken het brood en verstaan het geheim,
om samen uw kerk en van Christus te zijn.

Wij belijden één geloof en één Heer;
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.
Heer, geef vrede die ons samenbindt.
Vader, maak ons één!



Themalied VBK 2021

De Here God zoekt alle mensen op.
Het maakt niet uit, waar jij je hebt verstopt.
De Here God zet niemand aan de kant.
Pak gerust zijn uitgestoken hand!

Refrein:

Hij zegt:

Hallo, hallo contact?!

Ik weet precies waar jij naar snakt.

Ik sla zo graag mijn armen om je heen.

Hallo, hallo contact?!

Nee, je loopt geen gevaar, want
reken maar, ik laat je nooit alleen.

De Here God geeft mensen aan elkaar.
Houd samen vol en maak zijn woorden waar.
De Here God roept jou, je hoort erbij.
Zit je vast, dan maakt Hij jou weer vrij!

(Refrein)

De Here God geeft alle mensen raad
Wie is als Hij, je steun en toeverlaat?
De Here God houdt alles in zijn hand.
Wees niet bang, Hij helpt je uit de brand!

(Refrein)



Dankgebed.

We danken samen de Heere God en we bidden voor elkaar en voor de wereld om ons heen.



Normaliter wordt er nu in drie rondgangen gecollecteerd. Uiteraard is er in deze bijzondere tijd de mogelijkheid om online uw gaven te geven. De collecte is bestemd voor de volgende doelen:

- 1) Diaconie -VBK
- 2) Kerk en Eredienst
- 3) Restauratiefonds



Psalm 34:2

“Laten we de HEERE prijzen, want toen ik met eerbied (ootmoedig) en tranen (geween) mijn nood (angstvalligheên) aan hem bekend maakte, heeft Hij geantwoord en gered!”

Komt, *maakt God* met mij groot!
Verbreidt, verhoogt, met hart en stem,
den *nooit volprezen* naam van Hem,
die *ons* behoedt in nood.
Ik *zocht in mijn* gebed
den *HEER, ootmoedig met* geween;
Hij *heeft mij* in angstvalligheên
geantwoord, mij gered.



Voordat we de kerk uit gaan ontvangen we de zegen van de Heere God.



Fijn dat u en jij vanmorgen (online) meeleefden in deze dienst.

Heeft u vragen of wilt u reageren naar aanleiding van de dienst, dan kunt u contact opnemen met:

Ds. E. van Wijk, predikant

T 0416-272380

E predikant@hervormd-sprang.nl

Meer informatie over onze gemeente:

