

Sprang-Capelle, missionaire dienst 2021

Thema: Met vrijmoedigheid christen-zijn

Bijbellezing: 2 Timoteüs 1:1-10

Ds. Jaap Haasnoot

(Gespreks)vragen:

1. Welk woord raakt u/jou het meest in de verzen 6-8 en waarom?
2. Wat zou buitenstaanders aanspreken in de boodschap van het Evangelie en wat stoot af?
3. Hoe kunnen we elkaar helpen onze 'genadegave' (vers 6) te ontdekken?
4. Welke van de drie woorden (kracht, liefde, bedachtzaamheid) hebben we vooral nodig en waarom?
5. Op welke manier deelt u/deel jij iets van het Evangelie met anderen? Wat past bij u/jou? Geef een voorbeeld.

Samenvatting van de preek

Kernvraag: hoe kunnen we als christenen het evangelie met vrijmoedigheid delen in ons gewone leven, op onze eigen manier? Als wij als leerlingen van Jezus belemmerd worden door angst of schaamte, dan blokkeert dat de voortgang van het evangelie.

- De 2e brief van Paulus aan Timoteüs is niet onder vrolijke omstandigheden geschreven. Paulus zit in de gevangenis in Rome en hij voelt dat zijn einde nadert.
- Paulus en spoort Timoteüs aan om de **genadegave** die hij van God gekregen heeft levend te houden (**vers 6**). Zo'n genadegave van God is dus geen eindpunt, het is iets dat onderhoud nodig heeft en dat gevoed moet worden. We kunnen allemaal gebruikt kunnen worden voor de opbouw van Gods Koninkrijk.
- Die roeping en gave is helemaal belangrijk tegen de achtergrond van **vers 8**. Het lijkt erop dat Timoteüs zich zo nu en dan **schaamt** voor het evangelie van Jezus en voor de situatie van Paulus in de gevangenis. Hoe kan er via die weg van het kruis vergeving en geluk te vinden zijn?, zo denken niet-gelovigen. En hoe valt het te verkopen dat Paulus vanwege zijn geloof in de gevangenis zit te wachten op de doodstraf? Paulus zegt eenvoudigweg: schaam je niet, daar is geen reden toe. Vertel het verhaal van de Heer Jezus en Hij doet de rest.
- Een Afrikaanse evangelist die in NL werkt zei eens: *"Nederlanders praten wel veel over het weer, maar niet veel over dingen die er echt toe doen. Hoe kunnen we elkaar helpen als we zo gesloten zijn? God zorgt wel voor het weer!"*.
- In **vers 7** maakt Paulus een tegenstelling tussen een geest van **vreesachtigheid**, bangheid aan de ene kant en die van kracht, liefde en bezonnenheid aan de andere kant. En daarmee raken we de kern van dit gedeelte. Hoe kunnen we onze gaven gebruiken en met vrijmoedigheid christen-zijn?: door te kiezen voor de geest van kracht, liefde en bedachtzaamheid.
 - (a) **Kracht:** Het begint bij het besef dat we het zelf niet kunnen. En daarom bidden we voor onszelf en voor onze gemeente: *Heilige Geest, vul ons leven met vrijmoedigheid en laat me zien wat ik kan doen om iets te delen van het Goede nieuws.*
 - (b) **Liefde:** Hoe denken en praten we over mensen buiten de kerk, buiten ons eigen kringetje? Hebben we de bewogenheid van Jezus? Dan geven we Zijn liefde door aan anderen.
 - (c) **Bezonnenheid:** We hebben bedachtzaamheid nodig als christenen. We hoeven de tegenstand niet op te zoeken. De plek van de kerk in onze samenleving wordt steeds kleiner en het vraagt wijsheid hoe daar mee om te gaan.
- Met vrijmoedigheid christen-zijn gaat allereerst over het **gewone leven**, op de plek waar je woont, werkt en je vrije tijd doorbrengt. Als we daar *op onze eigen manier* iets van het evangelie kunnen en willen delen, dan is dat al heel wat. Daarnaast kun je natuurlijk ook meedoen met *missionaire activiteiten* binnen de gemeente.
- Het gaat helemaal niet om grootse dingen. De Heere God wil gewone – soms bange – mensen gebruiken voor de uitbreiding van zijn koninkrijk, want juist dan wordt Zijn kracht in onze zwakheid zichtbaar.