

# OOGSTEN

WIJ LEVEN IN DE HERFST. EEN TIJD WAARIN WE MOGEN OOGSTEN.



WAT HEB JIJ GEOOGST DIT JAAR? SCHRIJF EENS 10 DINGEN OP.

DANK GOD VOOR WAT JE HIERIN HEBT MOGEN ONTVANGEN.

WAT BETEKENT DIT VOOR WAT JE WILT GAAN ZAAIEN? BID OF HIJ JOU HIERIN DUIDELIJKHEID EN RICHTING WIL GEVEN. JE HOEFT DIT NIET ALLEEN TE DOEN. SAMEN VORMEN WIJ HET HUIS VAN DE HEER. LEES MAAR EENS MEE MET HET VOLGENDE LIED:

## KIJK DAAR EEN METSELAAR

Kijk daar een metselaar, hij bouwt zijn huis van steen.

Alle stenen netjes naast elkaar, een huis voor iedereen.



Eén voor één, steen voor steen, muren, deuren en ramen.

Eén voor één, steen voor steen, niet alleen,

Maar samen voor zij een huis, samen,

Muren, deuren en ramen, samen, vormen zij een huis,  
samen.

De Heer bouwt ook Zijn huis, daar zijn wij de stenen van.  
Ieder heeft een plekje in dat huis, dat God er wonen kan.  
Eén voor één, steen voor steen, muren, deuren en ramen.  
Eén voor één, steen voor steen, niet alleen,  
Maar samen zijn wij het huis van de Heer, samen,



Zoveel verschillende namen, samen  
Zijn wij het huis van de Heer, samen.  
Samen. Amen.

KIJK EENS TERUG NAAR DE VRAGEN WAAR WE MEE BEGONNEN. WELKE PLEK HEB JIJ BIJ HET BOUWEN VAN HET HUIS? MET WIE VORM JIJ HET HUIS? WAT BETEKENT DIT VOOR JOU?  
IN GEBED EN IN STILTE WIL GOD ONS DIT LATEN WETEN.

IK NEEM EVEN DE TIJD



Ik neem even de tijd om met U te praten, even met U alleen.  
Ik neem even de tijd om bij U te zijn, Heer, niemand om me heen.  
Ik neem even de tijd om naar U te luist'ren, en stil te zijn voor U.

Ik neem even de tijd om uw stem te horen, Heer, ik luister nu.

Spreek Heer, ik luister, uw dienstknecht hoort.

Spreek Heer ik luister, ik luister naar uw Woord.

Ik neem even de tijd, ik wil U aanbidden, God van liefde en trouw.

Ik neem even de tijd omdat ik wil zeggen, dat ik van U hou.

Ik neem even de tijd om uw Woord te lezen, dat U gegeven heeft.

Ik neem even de tijd, zodat U kunt spreken door uw Woord dat leven geeft.

Spreek Heer, ik luister, uw dienstknecht hoort.

Spreek Heer ik luister, ik luister naar uw Woord.

U neemt altijd de tijd om naar mij te luist'ren; er gaat nooit een moment voorbij,

Dat U even geen tijd heeft, want op elk moment, Heer,

Staat U klaar voor mij.

Spreek Heer, ik luister, uw dienstknecht hoort.

Spreek Heer ik luister, ik luister naar uw Woord.

SAMEN VORMEN WIJ HET HUIS VAN DE HEER. HIJ NEEMT ALTIJD DE TIJD OM NAAR ONS TE  
LUISTEREN EN ER GAAT GEEN MOMENT VOORBIJ DAT HIJ GEEN TIJD VOOR ONS HEEFT. VOOR  
WELKE OOGST BEN JIJ DANKBAAR? WELK ZAAD HEB JIJ TE ZAAIEN? HOE ZORG JE ERVOOR DAT  
HET ZAAD KAN ONTKIEMEN EN KAN GROEIEN? WIE OF WAT HEB JIJ NODIG OM TOT VOLLE  
GROEI EN BLOEI TE KUNNEN KOMEN? LAAT HET ONS WETEN ALS WE MET JE MEE KUNNEN  
BIDDEN EN DANKEN!

Het GebedsTeam,

Haske, Herwald, Johan en Janske