

Een nieuw begin

Voor de meeste van ons ligt de vakantieperiode weer achter ons. Het werk of school of andere dagelijkse taken en bezigheden - misschien wel binnen onze kerkelijke gemeenten - wachten weer op ons. Hoe het ook zij, het kan voelen als een nieuw begin. Misschien is dat letterlijk zo, omdat je aan een nieuwe baan of opleiding bent begonnen. Of omdat er om een andere reden een nieuwe levensfase is begonnen. Als maatschappij hebben we dat de afgelopen periode eveneens ervaren. Velen noemde de Coronacrisis wel de grote reset oftewel een nieuwe start. Op allerlei gebieden: economisch, sociaal, maar ook de natuur bleek ineens op bijzondere wijze een nieuw begin door te maken. Getuigen de vele bijzondere zwangerschappen in menig dierentuin. Als kerken werden we uitgedaagd om onze samenkomsten anders te organiseren. Daar zijn vele bijzondere initiatieven uit voortgekomen ook in onze gemeente. En alle beperkende maatregelen zullen ongetwijfeld in onze persoonlijke situatie geleid hebben tot nieuwe inzichten. Zaken die we wellicht blijvend anders zullen doen. Maar alle goede bedoelingen ten spijt. Verdriet, moeite en zorgen zullen hiermee niet verdwijnen. Daar is meer voor nodig. Daar is God voor nodig. Zonder Hem zal het nooit écht een nieuw begin worden. Gelukkig heeft Hij die belofte aan ons gegeven. *"En Hij Die op de troon zit, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw."* (Openb. 21:5) Daar zien we toch naar uit? Dat willen we toch delen met anderen? Dat is namelijk onze opdracht dat valt te lezen in Kol. 4:2 *"Houd sterk aan in het gebed, en wees daarin waakzaam met dankzegging."* Bid dat Gods Geest krachtig in ons mag werken om andere van Hem te vertellen. Over een nieuw begin gesproken!

Laten we ook bidden voor:

- Leerlingen en docenten, dat ze een fijn schooljaar tegemoet mogen gaan.
- Studenten die hun talenten mogen ontplooien en als christen staande kunnen blijven.
- Het komende winterwerk en de onderlinge ontmoetingen waar we weer naar uitkijken.
- Een spoedige vorming van een nieuw kabinet en herstel van vertrouwen tussen burgers en de overheid.
- De gespannen situaties op tal van plaatsen in de wereld, dat het recht zijn loop krijgt. En bidden dat kinderen de toekomst krijgen die ze verdienen.