

THUIS - ONTHEEMD

Na de de nieuwe start, het werken en het oogsten, leven we nu in een periode van verstillen. Al wordt er evengoed hard gewerkt; deadlines, balans opmaken voor het nieuwe jaar, extra aanpoten in de zorg...

Toch neemt de natuur even pauze. De avonden zijn lang en donker, de temperatuur daalt. De bomen zijn kaal, de dieren verschuilen zich, het groen is afgestorven.

Mensen trekken zich meer terug in hun huizen (niet vanwege het weer dan wel vanwege de coronamaatregelen). Vaak wordt dat huis extra gezellig gemaakt. In de aanloop naar kerst met lichtjes, versieringen, warme kleuren. Wij mensen zoeken de warmte op, het knusse, het huiselijke.



Helaas bevindt lang niet iedereen zich in de omstandigheden waarin je dat kan. Niet voor iedereen is er een warm huis, een kerstvakantie, een liefdevolle omgeving.

Wat als jouw thuis geen veilig plek is. Als je huis is weg gespoeld of gebombardeerd. Wat als je je thuis, je dorp of zelfs je land hebt moeten ontvluchten omdat het er niet veilig was. Of omdat er geen toekomst was voor je kinderen, je ze niet voldoende te eten kon geven.

Zoveel mensen op de vlucht, weg van hun thuis. Ontheemd, berooid, bang. Terechtgekomen op een plek waar het te vol is, waar geen plaats voor hen is, waar ze niet welkom zijn.



Laten we het knus maken in deze tijd, en genieten van de mensen om ons heen. En laten we daar onze God voor danken!

Laten we elkaar vertellen van die God, die ontheemden thuis brengt. Eeuwig thuis. Of je nu op de vlucht bent voor geweld of armoede, of de weg kwijt bent, het spoor bijster. Ontheemd zijn we in zekere zin allemaal, sinds we na de zondeval leven buiten God's tuin...

Laten we elkaar ook vertellen van het leed en het onrecht dat er is in deze gebroken wereld, laten we bidden voor hen die dat aan den lijve ondervinden.

En laten we de verhalen delen van mensen die opstaan om daar iets aan te doen, zodat ze ons inspireren.

Recht doen en er zijn voor de ander begint met luisteren en kijken, met erkennen en delen. Met bidden. En uiteindelijk ook met handelen. Jack Riemer verwoordde dat in zijn boek Likrat Shabat. Onder andere over vooroordelen en honger schrijft hij:

We kunnen u niet domweg bidden, o God,
Om een eind te maken aan de hongersnood;
Want U hebt ons de middelen al gegeven
om de hele wereld van voedsel te voorzien,
als we er maar een juist gebruik van maken.

We kunnen u niet domweg bidden, o God,
om vooroordelen uit te roeien,
want U hebt ons al ogen gegeven
om in ieder mens het goede te zien,
Als we er maar een juist gebruik van maken.

Een goede tijd gewenst, op een warme veilige plek, waar tijd mag zijn voor warme woorden, gedachten en gebeden. 'Waar liefde woont, gebied de Heer zijn zegen'; dat we die liefde en die zegen verder mogen brengen dan onze eigen woningen!

Laat het ons weten als we mee kunnen bidden en danken!

Het gebedsTeam, Janske, Herwald, Johan en Haske

Gebedspunten:

Bidden voor:

vluchtelingen en ontheemden die alles achterlieten.

vreemdelingen die geconfronteerd worden met haat en afwijzing.

Israël.

zendingswerkers in moeilijke omstandigheden.

Bidden voor:

mensen die een dierbare missen.

mensen die ziek zijn, moe, of aan het eind van hun krachten.

En laten we niet vergeten te danken! Voor alle grote en kleine zegeningen, voor de komst van Het Licht in deze wereld.