

STRIJD
DE
GOEDE STRIJD
VAN HET
GELOOF



De winterspelen worden deze maand weer gehouden. Sportieve prestaties, keihard trainen, publiek, blessures, applaus, medailles, teleurstellingen, partijdigheid, uithoudingsvermogen, teamwork, pepmiddelen (legaal of illegaal), lovende kritieken en vernietigende recensies. Een sportieve strijd met mooie kanten en schaduwkanten.

De wedloop van het leven lopen en het geloof behouden is ook een strijd. Over 'de goede strijd strijden' wordt in 1 Timotheüs gesproken. En op meer plaatsen in de bijbel vinden we soortgelijke beschrijvingen (sla er de hele genoemde teksten maar eens op na):

Timotheüs 6:11-16 ...Strijd de goede strijd van het geloof...

1 Corinthiërs 9:24-27 Weet u niet dat zij die in de renbaan lopen, allen wel lopen, maar dat slechts één de prijs ontvangt? ... Zij nu doen dat om een vergankelijke krans te ontvangen, maar wij om een onvergankelijke te ontvangen...

Hebreeën 12:1,2 ...En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, 2 terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof... (HSV)

We hoeven geen olympische sporter te zijn om het strijdgevoel te ervaren. Wat een uitdaging om elke week dat rondje te maken. Om die ongezonde hap te laten staan en om uit de bank omhoog te komen. Actief te blijven, ook als ons lichaam anders wil. Als we moe zijn, uitgeput of uitgeblust.

Een gezonde levensstijl aanhouden is hard werken. Ook in ons geestelijk leven.

Het kost inspanning om ons te voeden met gezonde geestelijke voeding en om aangehaakt te blijven bij het team, bij de gemeente. Om het goede te doen, om op te komen voor onze naasten als we onrecht zien.

Niet zelden worden we moe; struikelen of vallen we zelfs.

Mooi wat het doopformulier zegt: 'En wanneer wij soms uit zwakheid in zonden vallen, moeten wij aan Gods genade niet twifelen, en ook niet in de zonde blijven liggen. De doop is immers een zegel en ontwijfelbaar getuigenis dat wij een eeuwig verbond der genade met God hebben.'

Opstaan en doorgaan? Het komt wel goed, hard je best doen, in jezelf geloven? Of zoek je je troost in Zijn genade? Beleid je je zonden en vraag je om vergeving? Als ik zwak ben ben ik sterk in de kracht van mijn Heer! Dan lukt het om op te staan, dan ervaar je Zijn genade... en Zijn kracht...

Om over na te denken: Waar doe ik hard mijn best voor? Vraag ik weleens hulp? Vertrouw ik op eigen kracht of op Gods kracht?

Om voor te bidden:

Bidden en danken voor sport; dat die voor saamhorigheid mag zorgen

God prijzen om Zijn schepping, om wat mensen kunnen bereiken, mentaal en fysiek; dat we dat mogen gebruiken zoals God het bedoeld heeft

Bidden voor eerlijkheid in recht in het omgaan met elkaar

Bidden voor hen die onderdrukt en uitgebuit worden

Bidden voor IJM, een stichting die mensen bevrijd uit slavernij, zorgt voor nazorg en daders opspoort en berecht

Bidden dat we ernaar mogen leven dat genade genoeg is