

Meer dan overwinnaars

‘Je hebt de oorlog niet meegemaakt ...’ Met die opmerking werd in mijn jeugd je persoonlijke sores nog weleens weg gerelativeerd. Ik laat even in het midden of dat terecht was of niet. Voor beide kanten viel wat te zeggen.

Er is wel iets anders wat me aan deze uitspraak intrigeert. De gedachten dat we geen oorlog in ons persoonlijke leven ervaren.

‘Geen oorlog?’, zul je denken. Heb je het nieuws niet meegekregen dan? Jawel, ik weet hoe actueel dat op dit moment is. Nu de spanningen en dreiging van een wereldwijd conflict, zoals uit de tijd van de Koude Oorlog, weer heel realistisch is geworden. We ruw zijn gewekt uit onze westerse droom van vrede en vrijheid. Door een spreekwoordelijke koude douche, die door een gasbocot ook zo maar werkelijkheid zou kunnen worden. In het laatste geval krijgt de term Koude Oorlog wel een hele bijzondere betekenis.

Maar dat is niet mijn punt. Waar ik op doel is een wat minder zichtbare oorlog of strijd zo je wil. Bij het thema van februari “Strijd de goede strijd van het geloof” werd dat al kort even aangestipt. Daar ging het over een geestelijke renbaan, een wedloop en het belang van een goede geestelijke ‘conditie’.

De uitspraak waar ik mee begon, die echo uit het verleden, vraagt ook in ons geloofsleven om een reactie. In dat licht vind ik het een interessante bewering. Want ervaren we inderdaad als christen ‘de’ oorlog in ons leven? Een strijd gevoerd door een vijand die nooit is weggeweest, sinds we buiten het paradijs leven.

Geen vijand die we kunnen zien, maar die haast onzichtbaar zijn aanvallen uitvoert. Paulus schrijft daarover in Efeze 6:12 *Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.*

Merken we hier iets van of zijn we al gecapituleerd? Want die strijd waar Paulus over schrijft zal ons iets kosten. Dan zal ons comfortabele leventje aardig worden opgeschud. God dienen zal botsen of schuren met de opvattingen van deze wereld. Jezus zegt het zelf in Johannes 15:18 *Als de wereld u haat, weet dat zij Mij eerder dan u gehaat heeft.*

‘Maar dat is om moedeloos van te worden’, hoor ik je denken. Nee, want we hoeven het niet alleen te doen, Christus is ons daarin voorgegaan.

(vs. 33) *....maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen.*

Hij heeft voor ons de overwinning bereikt op Golgotha! En gaf ons een belofte mee (vs. 23) *Ik zeg u: Alles wat u de Vader zult bidden in Mijn Naam, zal Hij u geven.*

Nee, niet om daarmee ons zogenaamde comfortabele leven mee te onderhouden, maar om ons door de strijd heen te helpen. Zodat we mogen zeggen: “Wij zijn meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad.” (Romeinen 8:37)

Gebedspunten

Bid dat we alert zijn op de onzichtbare strijd waar Paulus ons voor waarschuwt en we onze geestelijke wapenrusting niet verwaarlozen.

Bid dat we mogen volharden in het gebed.

Bid dat we weerstand kunnen bieden aan de verleidingen in ons leven, door dichtbij God en Zijn “Woord” de Bijbel te blijven leven.

Bid voor elkaar wanneer we zien dat de strijd voor andere teveel dreigt te worden.

Gebed voor onze kinderen die opgroeien in een wereld die aan hen trekt, dat God ze vasthoudt.

Bid dat God onze kinderen om Zijns Naams wil hen in Zijn verbond bewaard.

Bid God dat in ons leven de vruchten van de Geest zichtbaar mogen zijn, want daarmee kunnen we weerstaand bieden tegen het kwaad.

Dank God dat Hij ons door de liefde van Christus met Hem de overwinning schenkt.