

Pasen = Genade

Met Pasen staat Gods genade centraal. Het is het waarom, het waardoor en het hoe van Jezus' dood en opstanding. Gods onvoorwaardelijke liefde ligt eraan ten grondslag. Ik las een vergelijking die me raakte; Stel, iemand heeft een zoon, waarvan hij zielsveel houdt, en die de vreugde van zijn leven is. Op een dag wordt de jongen op gruwelijke wijze mishandeld en vermoord. Stel, de bedroefde vader stelt alles in het werk om de moordenaar van zijn zoon op te sporen en als hij hem vindt, doodt hij hem. Dat zou vergelding zijn. Of stel dat de vader de moordenaar aanklaagt en de straf die de rechter hem oplegt afwacht. Dat zou gerechtigheid zijn. Maar stel nu dat de vader de moordenaar van zijn zoon opzoekt, hem vergeeft, hem bij zich in huis neemt en zijn leven met hem deelt zoals hij met zijn eigen zoon zou doen. Dat is genade.

Als je het zo zegt... wat betekent het dan voor ons dat we door Jezus' dood en opstanding genade hebben ontvangen? Wat is dat, en hoe leven wij daaruit? De volgende vier bijbelteksten, met gedachten en gebedspunten kunnen helpen daarover na te denken.



Efeziërs 2:4-5 ; Maar omdat God zo barmhartig is, omdat de liefde die hij voor ons heeft opgevat zo groot is, heeft hij ons, die dood waren door onze zonden, samen met Christus levend gemaakt. Ook u bent nu door zijn genade gered.

Om over na te denken: Beseffen we werkelijk hoé lief God ons heeft?

Om voor te danken en bidden:

- Dank God voor Zijn liefde voor ons en
- Bid dat we iets mogen beseffen van de omvang van die liefde

Psalm 25:6 Wilt U naar mij kijken met ogen vol genade en vergeving, met eeuwige liefde en vriendelijkheid

Om over na te denken: Wat ziet God als Hij naar mij kijkt? Wat zie ik?

Om voor te danken en bidden:

- Bid dat we met genade en vergeving naar onszelf en onze naasten mogen kijken.
- Bid voor mensen die iets verschrikkelijks is aangedaan en voor wie vergeven menselijk gezien onmogelijk lijkt.



Romeinen 6:14; De zonde mag niet langer over u heersen, want u staat niet onder de wet, maar leeft onder de genade.

Om over na te denken: Welke zonden heersen over mij?

Om voor te danken en bidden:

- Bid dat we Gods vergeving van onze zonden aannemen uit genade en niet door die zelf te willen verdienen.
- Bid voor veiligheid van Oekraïense vluchtelingen, dat ze niet alleen veilig mogen zijn voor oorlogsgeweld maar ook voor mensenhandelaren en ronselaars voor prostitutie en slavenarbeid.

Romeinen 16:24: Ik bid dat u allen de genade van de Here Jezus zult ervaren.

Om over na te denken: Gun ik een ander Gods genade? Wat doe ik om te zorgen dat anderen daar van horen?

Om voor te danken en bidden:

- Dank voor mensen met een gunnend geloof en voor wat door hen zichtbaar is van Gods liefde en genade
- Bid voor zegen over de uitwerking van Paasvieringen en -activiteiten waar Gods liefde zichtbaar is gemaakt.

