

# Doopdienst



Waarin worden gedoopt:

Feline (Feline Josina) Kerstens  
Tobias (Tobias Jan Cornelis) Lam

10 juli 2022, 9.30 uur  
Voorganger: ds. E. van Wijk  
Organist: Joop de Zwart  
Koster: Henk van Zelst



## **Welkom**

Goedemorgen! Wat fijn dat we samen mogen zijn in deze dienst waarin Feline Kerstens en Tobias Lam het teken van Gods verbondenheid met mensen, de doop, ontvangen. De teksten van de liederen, Psalmen en het formulier staan in dit boekje. In dit boekje staat daarnaast uitleg bij wat er gebeurt (kleinere, andere letters). Het is goed om dat niet allemaal tijdens de dienst te lezen, maar bijvoorbeeld ervoor, of erna. Anders mis je het één en ander. Goede dienst toegewenst!

## **Mededelingen**

### **Zingen, Psalm 100:1,4**

*Juich aarde, juicht alom den HEER',  
dient God met blijdschap, geeft Hem eer!  
Komt, nadert voor Zijn aangezicht,  
zingt Hem een vrolijk lofgedicht.*

*Want goedertieren is de HEER;  
Zijn goedheid eindigt nimmermeer;  
Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht  
tot in het laatste nageslacht.*

### **Stil gebed**

De dominee gaat bij de kansel staan. Op dat moment mogen alle aanwezigen hun dankbaarheid, hun leven, hun verwachting en hun hulpvragen bij God brengen, door in stilte te bidden.

### **Bemoediging en groet**

Wij geloven dat de dienst met Gods hulp wordt gehouden (bemoediging) en dat Hij ons in deze dienst wil ontmoeten (groet).

### **Zingen, "Ik zal er zijn" (Weerklank 443)**

God verbindt Zich aan ons mensen, en aan Zijn Naam. Hij is er altijd. Zijn Naam maakt dat duidelijk.

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.  
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.  
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.  
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.

Een boog in de wolken als teken van trouw,  
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!  
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,  
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.  
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:  
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.  
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam.  
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.  
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:  
uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.

O Naam aller namen, aan U alle eer.  
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:  
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.  
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam.  
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.  
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:  
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.  
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.

## **Geloofsbelijdenis**

De Apostolische Geloofsbelijdenis is een heel oude samenvatting van het christelijke geloof. Deze wordt voorgelezen. De bedoeling is dat we in ons hart het nazeggen:

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, Zijn

eniggeboren Zoon, onze Heere; die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria; die geleden heeft, onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel, in het rijk van de dood; op de derde dag opgestaan uit de doden; opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader; vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen; vergeving van de zonden; opstanding van het lichaam; en een eeuwig leven.

## **Zingen "Mchtig God, sterke Rots"**

Mchtig God, sterke Rots,  
U alleen bent waardig.  
Aard' en hemel prijzen U,  
glorie voor uw naam.

Lam van God, hoogste Heer,  
heilig en rechtvaardig,  
stralend Licht, Morgenster,  
niemand is als U.

Prijst de Vader, prijst de Zoon.  
Prijst de Geest, die in ons woont.  
Prijst de Koning der heerlijkheid.  
Prijst Hem tot in eeuwigheid.

## **Onderwijs over de Heilige Doop**

De bediening van de Heilige Doop begint hier. Wat gebeurt er eigenlijk als iemand gedoopt wordt? We zien bij de doop het evangelie in tastbare vorm. Daardoor worden we allemaal herinnerd aan onze eigen doop. Maar, wat betekent het om gedoopt te worden en gedoopt te zijn? Om dat uit te leggen is lang geleden een formulier opgesteld, met daarin onderwijs: het doopformulier. Hier volgt dat onderwijs (we lezen waar een lijn naast staat), op basis van dat formulier:

De kern van de leer van de Heilige Doop omvat 3 punten:

*In de eerste plaats* zijn wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren. Daarom zijn wij mensen op wie de toorn van God rust, zodat wij in Zijn rijk niet kunnen komen, tenzij wij wederom geboren worden. Dit leert ons de doop met het doopwater. De onreinheid van ons hart wordt ons daardoor voor ogen gesteld. Zo komt de vermaning tot ons om onszelf als zondig te zien, ons nederig te maken voor God, en onze reiniging en zaligheid buiten onszelf te zoeken.

Er staat 'in zonden ontvangen en geboren'. Mensen blijken het in zich te hebben, zo worden ze geboren, dat ze gaan zondigen: God en mensen pijn doen. Dit laat God niet toe in Zijn koninkrijk (Hij "toorn" daar over). We kunnen alleen bij Hem horen als we in een nieuwe verhouding tot God komen te staan door het geloof in Jezus, zodat je God en mensen geen pijn meer wilt doen ("wederom geboren"). Die vernieuwing wil God geven. De doop beeldt dat uit:

*In de tweede plaats* verklaart en verzegelt de Heilige Doop ons de afwassing van onze zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Als wij gedoopt worden in de naam van de Vader, verklaart en verzegelt ons God de Vader, dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade sluit, ons tot Zijn kinderen en erfgenamen aanneemt. Daarom wil Hij ons met al het goede verzorgen, al het kwade van ons weren of dat kwade doen meewerken ten goede.

God heeft Zich aan de mensheid verbonden bij de geboorte van Jezus. De Heere Jezus is een verzoening voor de zonden van de gehele wereld (1 Johannes 2:2). De doop wil een tastbaar bewijs zijn van die verzoening, zodat we er nooit aan twifelen. 'Even zeker als het water heeft gestroomd, is er genade.'

Als wij gedoopt worden in de naam van de Zoon, verzegelt ons de Zoon, dat Hij door Zijn bloed al onze zonden afwast, en ons dusdanig in de gemeenschap van Zijn dood en opstanding inlijft, dat wij van al onze zonden bevrijd en voor God rechtvaardig gerekend worden.

Als wij gedoopt worden in de naam van de Heilige Geest, verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament, dat Hij in ons wonen wil om ons tot lidmaten van Christus te heiligen. Zó wil Hij ons toe eigenen wat wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij eenmaal met alle gelovigen in het eeuwige leven smetteloos een plaats zullen ontvangen.

Een 'sacrament' is een door God ingesteld ritueel waarbij Gods reddende evangelie wordt uitgebeeld en zo ook wordt uitgedeeld.

*In de derde plaats*, omdat in elk verbond twee partijen aanwezig zijn, worden wij door God door middel van de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Dit houdt in dat wij deze enige God -Vader, Zoon en Heilige Geest- aanhangen, vertrouwen en liefhebben met heel ons hart, met heel onze ziel, met heel ons verstand en met al onze krachten. Het betekent ook dat wij niet wereldgelijkvormig leven, onze oude natuur doden en wandelen in een nieuw leven, wat vrucht draagt voor God.

Er staat 'deze enige God'. Er is maar één God, maar Hij laat zichzelf kennen als Vader, Zoon en Heilige Geest. Hoe dat kan is voor ons niet te begrijpen.

En wanneer wij soms uit zwakheid in zonde vallen, moeten wij aan Gods genade niet wanhopen en ook niet in de zonde blijven liggen. Want de doop is een

zegel en volkomen betrouwbaar getuigenis dat wij een eeuwig verbond van genade met God hebben.

Er staat 'een eeuwig verbond van genade'. Dat betekent een verbintenis waar God trouw aan blijft en waarin Hij belooft altijd genadig te zijn, zodra er een beroep wordt gedaan op Zijn genade.

Hoewel onze kinderen dit alles niet begrijpen, mogen we hen daarom van de doop niet uitsluiten. Want evenals zij ook zonder dat zij het weten met Adam delen in het verloren-zijn, worden zij ook zonder het te weten in Christus tot genade aangenomen. Immers, wat God zegt tot Abraham, de vader van alle gelovigen, geldt ook voor ons en onze kinderen: Ik zal Mijn verbond oprichten tussen Mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God, en uw zaad na u'. Petrus verklaart dit ook, wanneer hij met deze woorden spreekt over het nieuwe verbond: Want u komt de belofte toe en uw kinderen, en allen die daar verre zijn, zovelen als er de Heere onze God toe roepen zal.

Daarom heeft God onder het oude verbond bevolen de kinderen te besnijden. Deze besnijdenis was een verzegeling van het verbond en van de gerechtigheid van het geloof. Evenzo heeft Christus de kinderen omhelsd, de handen opgelegd en gezegend. Omdat, als het om het nieuwe verbond van genade gaat, de doop de rol van de besnijdenis heeft ingenomen, zal men de jonge kinderen als erfgenamen van het rijk van God en Zijn verbond dopen.

Er staat 'de rol van de besnijdenis'. De doop is te vergelijken met een bewijs van 'lidmaatschap', dat God zich aan je verbonden heeft.

De ouders hebben de plicht hun kinderen in het opgroeien, hierin diepgaander te onderwijzen.



## **Feline en Tobias komen binnen, we zingen Psalm 105:5**

God verbindt zich trouw aan mensen, van generatie op generatie.

God *zal Zijn* waarheid *nimmer* krenken,  
maar *eeuwig* Zijn *verbond* gedenken.  
Zijn *woord* wordt *altoos* trouw *volbracht*,  
tot *in het* duizendste *geslacht*.  
*'t Verbond met Abraham*, Zijn *vrind*,  
*bevestigt Hij* van kind tot kind.

### **Gebed voor de doop**

Het gaat bij de doop om een teken. Het verwijst naar een werkelijkheid die geestelijk is en geloofd mag worden. Nu vragen we of de Heere deze doop wil gebruiken en erkennen, zodat Hij het waarmaakt wat in de doop wordt uitgebeeld.

Almachtige en eeuwige God; De ongelovige wereld, die zich niet liet corrigeren, werd door de zondvloed ontdaan van het kwaad. Maar U hebt de gelovige Noach en de zijnen, acht mensen, vanwege Uw grote ontferming gered en bewaard. De verharde Farao die met geheel zijn volk achter Israël aan zat, verdronk met zijn volk in de Rode Zee, maar Uw volk Israël heeft U daar droogvoets doorgeleid: Zo heeft U steeds het kwaad weggenomen en gelovigen apart gezet. Dat is wat wordt uitgebeeld in de doop. Wij bidden U, pleitend op Uw onuitputtelijke zorgzaamheid, dat U, Feline Josian Kerstens en Tobias Jan Cornelis Lam in genade wilt aanzien en door Uw Heilige Geest in Uw Zoon Jezus Christus wilt inlijven; dat zij zo met Hem in Zijn dood begraven worden en ook met Hem mogen opstaan in een nieuw leven; dat zij zo hun kruis in de dagelijkse navolging van Christus, blijmoedig dragen mogen, Hem zo mogen aanhangen met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde. Laat hen dit leven, dat toch niets anders is dan een

voortdurend sterven, door Uw genade getroost verlaten. En geef dat ze op de jongste dag voor de rechterstoel van Christus, Uw Zoon, zonder verschrikking mogen verschijnen. Wij bidden U dit alles in de naam van onze Heere Jezus Christus, die met U en met de Heilige Geest, één enig God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen

Het is belangrijk om te weten dat je voor God bijzonder bent, namelijk 'aan Hem toevertrouwd' bij de doop. Dan mag je ook in het bijzonder Zijn zorg verwachten, zoals het volk Israël en Noach. Er staat ook 'dat toch niets anders is dan een voortdurend sterven'. Dat is heel eerlijk, en liever denken we er niet over na. Mooi om te weten dat wie gelooft in Jezus bestand is tegen de dood en veilig is wanneer God ons beoordeelt.

## **Doopgelofte**

De doopouders gaan staan en krijgen vragen. Door daar 'ja' op te zeggen vertrouwen ze zich vooral aan Gods zorg toe.

Geliefden in de Heere Christus, u hebt gehoord dat de doop een inzetting van God is, om aan ons en onze kinderen Zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij dit sacrament met het oog daarop, en niet uit gewoonte of uit bijgeloof gebruiken. Opdat het dan voor allen duidelijk wordt dat u om de juiste redenen uw kind wilt laten dopen, zult u op de volgende vragen oprecht antwoorden:

*Ten eerste:* Belijdt u dat onze kinderen, hoewel ze in zonden ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerlei ellende, zelfs aan het verloren-zijn onderworpen zijn, dat ze toch in Christus geheiligd zijn en daarom als leden van de gemeente van Christus behoren gedoopt te zijn?

Zonder dat God ingrijpt zijn we verloren. God heeft ingegrepen door de Heere Jezus. Geloven wij dat, en geloven we dat hier het teken van de doop bij hoort?

*Ten tweede:* Belijdt u dat de leer van het Oude en Nieuwe Testament, die in de artikelen van het christelijk geloof samengevat en hier in de christelijke kerk onderwezen wordt, de ware en volkomen leer van de zaligheid is?

Geloof je dat het evangelie ons vertelt, hoe we voor eeuwig veilig kunnen zijn, en ook nu al kunnen leven met God?

*Ten derde:* Beloofd u en neemt u voor uw rekening om deze kinderen, van wie jullie de vader en de moeder zijn, bij het opgroeien, in deze leer naar uw vermogen te onderwijzen of te laten onderwijzen?  
Wat is daarop uw antwoord?

## **Kinderen komen naar voren, we zingen "Laat de kind'ren tot Mij komen"**

De kinderen van de kinderopvang komen naar voren, evenals de kinderen die het van dichtbij willen zien.

Laat de kind'ren tot Mij komen, alle, alle kind'ren.  
Laat de kind'ren tot Mij komen,  
niemand mag ze hindren.  
Want de poorten van mijn rijk  
staan voor kind'ren open,  
laat ze allen groot en klein bij mij binnenlopen.

## **Dopen**

Bij de doop worden deze woorden uitgesproken. Daarnaast krijgen Feline en Tobias, met hun ouders, een Bijbeltekst mee.

Ik doop u in de naam van de Vader  
en van de Zoon  
en van de Heilige Geest. Amen

## **Psalm 134:3**

We zingen dit lied (indien mogelijk) staande. 'uit Sion u bestraal' betekent: 'op u neerkomt, van waar God is'.

Dat 's *HEEREN* zegen op u daal',  
Zijn *gunst uit Sion* u bestraal'.  
Hij *schiep 't heelal*, Zijn naam ter eer;  
looft, looft dan *aller* heren *HEER!*

## **Dankgebed na de doopbediening**

Danken voor de doopbediening en bidden voor vervolg van de dienst.  
Het gebed begint met het gebed uit het formulier:

Almachtige en barmhartige God en Vader, wij danken en loven U, dat U ons en onze kinderen door het bloed van Uw geliefde Zoon Jezus Christus, al onze zonden vergeven hebt. En dat U ons door Uw Heilige Geest tot leden van Uw eniggeboren Zoon, en zo tot Uw kinderen hebt aangenomen en ons dit met de Heilige Doop verzegelt en bekrachtigt. Wij bidden U ook door Hem, Uw geliefde Zoon, dat U Feline en Tobias, door Uw Heilige Geest voortdurend wilt regeren. Dan zullen zij christelijk en godvruchtig opgevoed worden. Dan zullen zij groeien in de genade en kennis van onze Heere Jezus Christus. Geef dat ze zo Uw Vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die U hen en ons allen hebt bewezen, zullen belijden. Geef dat ze in oprechte gehoorzaamheid onder onze enige Leraar, Koning en Hogepriester Jezus Christus zullen leven. Geef ook dat ze vroom tegen de zonde, de duivel en zijn hele rijk zullen strijden en overwinnen. Dan zullen zij U en Uw Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest, de enige en ware God, eeuwig loven en prijzen.

Als je gelooft in Jezus, dan zie je de doop als een bevestiging van wat je gelooft, namelijk: dat je zonden vergeven zijn en dat je Gods kind bent. God wil deze dingen echter zeker ook beloven en geven aan alle mensen, en hen dat op het hart drukken en 'garanderen' door het teken van de doop. Natuurlijk vraagt de doop dan om een antwoord: geloof! Ongeloof is dat je Gods geschonken genade afwijst.

## Persoonlijk woord

### Zingen: "Zegen voor de kinderen"

Het eerste couplet wordt één keer voorgezongen, daarna zingen we samen het gehele lied (dus ook het eerste couplet). Tijdens het naspel zullen Feline en Tobias uit de kerk gedragen worden, gaan de kinderen die naar de kindernevendienst mogen daar naartoe, en gaan eveneens de kinderen naar de kinderopvang.

God geeft leven, kwetsbaar leven  
naar Zijn beeld gevormd.  
Hij bedacht jou en Hij heeft je  
toevertrouwd aan ons.

Hier in Gods gemeente  
leggen wij op jou Zijn naam,  
geven wij je terug aan Hem,  
die jou heeft doen bestaan.

In het volste Godsvertrouwen  
zegenen wij jou.  
Hij zal met je meegaan  
alle dagen; Hij is trouw.

## We lezen uit de Bijbel

### Jesaja 44:1-5

<sup>1</sup> Maar nu, luister, Jakob, Mijn dienaar,  
Israël, die Ik verkozen heb!

<sup>2</sup> Zo zegt de HEERE, uw Maker  
en uw Formeerder van de moederschoot af, Die u helpt:  
Wees niet bevreesd, Mijn dienaar Jakob,  
Jesjurun ('de oprechte'), die Ik verkozen heb.

<sup>3</sup> Want Ik zal water gieten op het dorstige  
en stromen op het droge.  
Ik zal Mijn Geest op uw nageslacht gieten  
en Mijn zegen op uw nakomelingen.

<sup>4</sup> Zij zullen opkomen tussen het gras,

als wilgen aan de waterstromen.

- <sup>5</sup> De een zal zeggen: Ik ben van de HEERE,  
een ander zal zich noemen met de naam Jakob,  
weer een ander zal met zijn hand schrijven:  
Van de HEERE,  
en de erenaam Israël aannemen.

### Galaten 3:13-4:7

Bij sommige stukjes staat de vertaling van de Bijbel in gewone taal ernaast, omdat het anders wellicht moeilijk te volgen is.

#### De gelezen vertaling:

<sup>13</sup> Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden, want er staat geschreven: *"Vervloekt is ieder die aan een hout hangt"*

<sup>14</sup> opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zou komen, en opdat wij de belofte van de Geest zouden ontvangen door het geloof.

<sup>15</sup> Broeders, ik spreek op menselijke wijze: Zelfs een verbond van mensen dat rechtsgeldig is geworden, stelt niemand terzijde of voegt daar iets aan toe.

#### "Bijbel in gewone taal"

<sup>13</sup> De wet leidt dus tot straf, maar Christus heeft ons bevrijd. Hij is aan het kruis gestorven, en zo heeft hij onze straf gedragen. Want in de heilige boeken staat: «De man die aan het kruis gehangen wordt, draagt Gods straf.» <sup>14</sup> Dankzij Jezus Christus kunnen niet-Joden nu dus dezelfde zegen krijgen als Abraham. En Gods belofte komt uit: wij geloven, en daarom krijgen we de heilige Geest.

<sup>15</sup> Vrienden, ik geef jullie een voorbeeld uit het dagelijks leven. Sommige afspraken en beloftes blijven altijd geldig. Niemand kan tegen zo'n afspraak ingaan of er iets aan veranderen.

<sup>16</sup> Welnu, zo zijn de beloften aan Abraham en aan zijn nageslacht gedaan. Hij zegt niet: En aan de nageslachten, alsof er sprake zou zijn van velen; maar van één: En aan uw Nageslacht; dat is Christus. <sup>17</sup> Dit nu zeg ik: Het verbond, dat eertijds door God rechtsgeldig was gemaakt met het oog op Christus, wordt door de wet, die na 430 jaar gekomen is, niet krachteloos gemaakt om de belofte teniet te doen.

<sup>18</sup> Want als de erfenis uit de wet is, is zij niet meer uit de belofte; maar aan Abraham heeft God die door de belofte genadig geschonken. [...]

<sup>24</sup> Zo is dan de wet onze leermeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof gerechtvaardigd zouden worden. <sup>25</sup> Maar nu het geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder een leermeester. <sup>26</sup> Want u bent allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus.

<sup>27</sup> Want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed.

<sup>16-17</sup> Ook Gods belofte aan Abraham en zijn nakomeling is voor altijd geldig. Er staat in de heilige boeken trouwens 'nakomeling' en niet 'nakomelingen'. Het gaat namelijk maar om één nakomeling, en dat is Christus. Dit is wat ik bedoel: de wet heeft Gods belofte aan Abraham niet ongeldig gemaakt. God gaf de wet pas 430 jaar na zijn belofte.

<sup>18</sup> En dat God mensen redt, is niet omdat ze zich aan de wet houden. Want dan zou hij zich niet houden aan zijn belofte aan Abraham. En dat kan niet. Want juist door die belofte laat God zien hoe goed hij is. [...]

<sup>27</sup> Jullie zijn gedoopt in zijn naam. Door jullie doop zijn jullie helemaal bij hem gaan horen.

<sup>28</sup> Daarbij is het niet van belang dat men Jood is of Griek; daarbij is het niet van belang dat men slaaf is of vrije; daarbij is het niet van belang dat men man is of vrouw; want allen bent u één in Christus Jezus. <sup>29</sup> En als u van Christus bent, dan bent u Abrahams nageslacht en overeenkomstig de belofte erfgenamen. [...]

<sup>4:6</sup> Nu, omdat u kinderen bent, heeft God de Geest van Zijn Zoon uitgezonden in uw harten, Die roept: Abba, Vader! <sup>7</sup> Dus nu bent u geen slaaf meer, maar een zoon; en als u een zoon bent, dan bent u ook erfgenaam van God door Christus.

### **Zingen: Psalm 87 vers 3 en 4**

In deze Psalm "droomt" Gods volk Israël ervan dat ook de volken uit alle windstreken Gods volk zullen worden: één groot en nieuw Israël. Dan zal Hij ook hen bijstaan ('schragen') en zullen ook zij kinderen van Jeruzalem (Sion) zijn, oftewel: van Hem.

*De Filistijn, de Tyriër, de Moren,  
zijn binnen u, o Godsstad, voortgebracht;  
Van Sion zal het blijde nageslacht  
haast zeggen: "Deez' en die is daar geboren".*

*God zal ze Zelf bevestigen en schragen,  
en op Zijn rol, waar Hij de volken schrijft,  
hen tellen, als in Isrel ingelijfd,  
en doen den naam van Sions kind'ren dragen.*

### **Verkondiging**

Tekst: Galaten 3:29

*En als u van Christus bent, dan bent u Abrahams nageslacht en overeenkomstig de belofte erfgenamen.*

Titel: "Vaderdag"

3 punten: 1) In Jezus Christus; 2) erfgenamen; 3) van kind tot kind



## **Zingen: Psalm 103 vers 7 en 9**

Medelijden (mededogen) en zorgzaamheid (ontferming) zijn dingen die bij een vader en moeder horen. Zij kunnen een voorbeeld nemen aan de HEERE, aan hoe Hij is. In deze Psalm wordt dat bezongen door hen die vol ontzag op Hem vertrouwen ('Hem vrezen') en willen leven overeenkomstig de band van trouw (verbond) die Hij met hen heeft.

*Geen vader sloeg met groter mededogen  
op teder kroost ooit zijn ontfermend' ogen,  
dan Israels HEER op ieder, die Hem vreest.  
Hij weet, wat van Zijn maaksel zij te wachten,  
hoe zwak van moed, hoe klein wij zijn van krachten,  
en dat wij stof, van jongs af, zijn geweest.*

*Maar 's HEEREN gunst zal over die Hem vrezen,  
in eeuwigheid altoos dezelfde wezen;  
Zijn trouw rust zelfs op 't late nageslacht,  
dat zijn verbond niet trouweloos wil schenden,  
noch van Zijn wet afkerig d' oren wenden,  
maar die, naar eis van Gods verbond, betracht.*

## **Dankgebed en voorbede**

We danken God voor de dienst en brengen de nood die er is bij Hem.

## **Zingen, "Ga met God en Hij zal met je zijn"**

Ga met God en Hij zal met je zijn,  
jou nabij op al je wegen  
met zijn raad en troost en zegen.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:  
bij gevaar, in bange tijden,  
over jou zijn vleugels spreiden.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:  
in zijn liefde je bewaren,  
in de dood je leven sparen.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn  
tot wij weer elkaar ontmoeten,  
in zijn naam elkaar begroeten.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.

## **Zegen**

De predikant spreekt de zegen van God uit over de gemeente. Dat betekent dat Gods aandachtige zorg wordt beloofd.

De genade van onze Heer Jezus Christus  
en de liefde van God onze Vader  
en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest  
zij met u allen. Amen.

## **Collecten bij de uitgang**

1<sup>e</sup> collecte: Diaconie, vervoerskosten kledingactie,  
2<sup>e</sup> collecte: Kerk en Eredienst,  
3<sup>e</sup> collecte: Jeugdwerk

## **Goede wensen**

Na de dienst zullen Niels en Jannienke evenals Henko en Corina bij de uitgang gaan staan, zodat we hen (als u dat wilt, of zij dat willen, op liefdevolle afstand) het goede kunnen wensen. Zij die na de dienst in het Jeugdcentrum worden verwacht, mogen direct doorgaan. Dit om "filevorming" te voorkomen.

## **Dooptekst:**

Bij de doop kregen Feline en Tobias deze Bijbelteksten mee:

Feline                    Ezechiël 36:27  
Tobias                    Jesaja 44:3

Vragen over de dienst?: [predikant@hervormdsprang.nl](mailto:predikant@hervormdsprang.nl)