

Alles Andersom

Alles Andersom

Over twee weken start de zomervakantie in Zuid Nederland. Voor veel van ons komt er dan een tijd voor ontspanning, rust, avontuur, reflectie, bezinning en het maken van nieuwe plannen voor de komende periode. Anderen hebben al vakantie gehad of krijgen op een later moment vakantie en zullen doorwerken. Voor weer anderen is er geen werk of school en daarmee ook geen duidelijke scheiding met vakantie. Voor iedereen zal deze tijd anders zijn. Hoe ga jij deze vakantieperiode in? Moe, maar voldaan? Uitgerust? Uitgeput? Vol geloof, hoop en liefde? Of is er meer ongeloof, wanhoop, gebrek aan liefde?

Denk eens een paar minuten na over de woorden 'Alles Andersom'. Wat betekenen die woorden voor je? Welke beelden komen er naar boven?

En als je nu over deze woorden nadenkt in het licht van de Bijbel, welke betekenis krijgen deze woorden dan voor je? Welke beelden komen er naar boven?

In de Bijbel gaan veel dingen anders dan dat mensen gewend waren.

*De Zoon van God stierf aan het kruis - Alles andersom.
De hoop was weg, het leek voorbij. - Maar God draait alles om!
Jezus overwon de dood. - Alles andersom
Een nieuw begin voor jou en mij - Want God draait alles om!*

Jezus leert je hoe je dicht bij God kunt zijn.

Hij vergeeft voor Hij geneest en kinderen zijn welkom.

Jezus vertelt nog veel meer verhalen in de Bijbel waarin alles anders gaat dan we misschien van te voren hadden gedacht. De goede herder laat 99 schapen in de steek om er één te redden. Een vrouw zet haar hele huis op z'n kop om één muntje te vinden. En lees de gelijkenis van de verloren zoon nog eens na, waarin Jezus ook alles op zijn kop zet. Het gaat helemaal andersom! De jongen die de erfenis van zijn vader meeneemt en alles opmaakt. Uiteindelijk keert hij met gebogen hoofd, vol wanhoop, terug naar huis. Tot zijn grote verrassing komt zijn vader hem tegemoet rennen en blijkt er een groot feest ter ere van zijn thuiskomst te zijn!

En Hij leert ons keer op keer: God draait alle dingen om!

God wil niets liever dan terugkrijgen wat verloren is. Hij wil ook jou niet kwijtraken. Je hebt zelf de vrijheid om je eigen keuzes te maken, net als de jongen die op reis gaat. Maar uiteindelijk wil God dat je bij Hem thuiskomt, ondank wat je hebt gedaan of misdaan. Bij Hem is er vergeving, 70 maal 70 keer. Dus elke keer weer opnieuw. Heb je dat wel eens echt tot je door laten dringen? Dat is echt bijzonder, alles andersom.

Alles Andersom

Alles Andersom

Alles andersom, alles anders, keer het om.
Dat wat God bedacht is meestal niet wat je verwacht.
Alles andersom, alles anders, keer het om.
En al klinkt het raar, geloof het maar:
God weet wat Hij doet en God is goed!

God stuurde Zijn eigen Zoon voor ons allemaal.
Al voor Hij geboren wordt merk je: Hij is speciaal.
Wijzen knielen voor Hem neer, dit Koningskindje, nog zo klein.
Maar al snel leert Jezus ons hoe je dicht bij God kunt zijn!

Alles andersom, alles anders, keer het om.
Dat wat God bedacht is meestal niet wat je verwacht.
Alles andersom, alles anders, keer het om.
En al klinkt het raar, geloof het maar:
God weet wat Hij doet en God is goed

Jezus laat de mensen zien wat God voor plannen heeft.
Door de dingen die Hij doet en zegt en hoe Hij leeft.
Hij vergeeft voor Hij geneest en kinderen zijn welkom.
En Hij leert ons keer op keer: God draait alle dingen om!

Alles andersom, alles anders, keer het om.
Dat wat God bedacht is meestal niet wat je verwacht.
Alles andersom, alles anders, keer het om.
En al klinkt het raar, geloof het maar:
God weet wat Hij doet en God is goed

De Zoon van God stierf aan het kruis - Alles andersom.
De hoop was weg, het leek voorbij. - Maar God draait alles om!
Jezus overwon de dood. - Alles andersom
Een nieuw begin voor jou en mij - Want God draait alles om!

Alles andersom, alles anders, keer het om.
Dat wat God bedacht is meestal niet wat je verwacht.
Alles andersom, alles anders, keer het om.
En al klinkt het raar, geloof het maar:
God weet wat Hij doet en God is goed

Composer: Tekst: Leonie v/d Berg
Muziek: Leonie v/d Berg & Henk Lip
© HeLe Maten 2021

Dank God in alles!!

