

Zie, ik maak iets nieuws

Een nieuw seizoen is aangebroken. De zomer is voorbij; al heeft het lang geduurd, we merken het nu ook aan het weer. We gaan de herfst in. Voor de natuur een periode van rust, waarin minder zichtbaar groeit en bloeit. Toch staan er nog bloemen in de berm, gaat er nog geoogst worden en herleeft het gazon na de zo welkome regen die eindelijk viel.

Hoewel veel dingen tot een einde komen en afsterven, is er juist ook weer ruimte voor nieuwe dingen. Ook in ons leven kan het een overgangperiode zijn. Vakantie en bezinning, opladen in de natuur gaan over in een nieuwe start op werk, school en/of kerkenwerk. Misschien ook verandert er helemaal niks en lijkt de situatie behalve het weer buiten totaal niet te veranderen. Of is het juist een periode van stilte en eenzaamheid die weer overgaat in een periode van meer gezamenlijke activiteiten en elkaar bezoeken.



Wat betreft het gemeentelven is er ook weer een nieuwe start gemaakt met het winterwerkseizoen. Er is een mooie VBK-week geweest, waarin gezaaid is. De clubs, catechese, verenigingen en kringen zijn weer begonnen of zullen dat binnenkort doen. En zelfs als deze zomer op sommige gebieden meer een droge dan een vruchtbare periode is geweest, toch is er weer groei; zie, Ik maak iets nieuws, Jesaja 43:19-21;

“Zie, Ik maak iets nieuws. Nu zal het ontkiemen. Zult u dat niet weten? Ja, Ik zal een weg aanleggen in de woestijn, rivieren in de wildernis. De dieren van het veld zullen Mij eren - jakhalzen en struisvogels - want Ik zal water geven in de woestijn, in de wildernis rivieren, om Mijn volk, Mijn uitverkorene, te drinken te geven. Dit volk heb ik Mij geformeerd. Zij zullen Mijn lof vertellen.”



God gaat verder met Zijn werk en belooft ons een prachtige toekomst. Die mogen we koesteren en er naar uitzien. Laten we er goed voor zorgen. Niet door onze hoop, ons geloof goed op te bergen, voor de zondag, voor thuis. Maar door er ten volle uit te leven, ervan te delen, God ervoor te loven, erover te spreken wanneer we maar kunnen en durven. Laat ons in U blijven, groeien, bloeien!

Om over na te denken en voor te bidden:

Welke vruchten, of misschien nog zaadjes, uit een vorig seizoen neem ik mee en wil ik uitdelen of laten groeien?

Welke takken of oude knoesten kan ik beter wegdoen, omdat ze de groei hinderen? Wat moet ik loslaten?

